

Dagordningspunkt 10.6

C. Vi bygger landet med kunskap

Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer

kapitel 3 *Vi bygger landet med kunskap – Kultur och bildning öppnar dörrar*

(s. 21–22)

Version 2

(s.21 rad 42 – s.22 rad 41 i ursprungsdokument)

Kultur och bildning öppnar dörrar

I det demokratiska samhället är människan målet. Kultur och bildning handlar för oss om människans personliga frihet och samhällets utveckling. Kulturen och kulturarvet ger perspektiv och förståelse för det egna livet och omvärlden, och möjlighet att kunna mötas över klassgränser och andra bakgrunder. Kulturens frigörande förmåga är en avgörande motvikt mot auktoritära krafterns strävan att ta makten över tanken.

Det har blivit allt mer angeläget att stå upp för yttrandefrihet, det fria ordet och oberoende medier. Kunskapsutbyte och journalistik är en drivkraft för utveckling, demokrati och sammanhållning. Mediemångfald, lokalmedia och journalistisk närvaro i hela landet är av särskild vikt. Arbetet för källkritik och mot faktaresistens är grundläggande för den fria åsiktsbildningen och därmed för demokratin. Genom sin kombination av aktualitetsprogram, underhållning och smalare innehåll ska Sveriges television, Sveriges radio och Utbildningsradion fortsatt bidra till nyhetsförmedling och kulturupplevelser. Public service är en central institution för att motverka polarisering och dess oberoende och generella uppdrag bör grundlagsfästas. Stöden till media behöver öka och bidra till långsiktighet. Det är särskilt viktigt att det finns lokal media och en journalistisk närvaro i hela landet. Arbetet för källkritik och mot faktaresistens är grundläggande för den fria åsiktsbildningen och därmed för demokratin.

Kulturen och kulturarvet ger perspektiv och förståelse för det egna livet och omvärlden, och möjlighet att kunna mötas över klassgränser och andra bakgrunder. Civilsamhället är en skola i demokrati och jämlikhet, och en motor för tillit och gemenskap. Människor ska vara delaktiga och ta gemensamt ansvar för samhällets utveckling – inte som kunder eller konsumenter, utan som samhällsmedborgare. Därför är föreningslivet, idrottsrörelsen, folkbildningen och folkrörelserna, trossamfundet och idrotten, det professionella och ideella kulturlivet, biblioteken och kulturinstitutionerna alla så viktiga. Kultur är viktigt, och dess betydelse är större än all mätbar nytta. I grunden handlar det om att kunna växa som människor. Därför måste kulturen tillåtas verka fritt utan risk för politisk styrning av det konstnärliga innehållet.

Alla har rätt till en bildningsresa och kulturvanor skapas i barndomen. Tillgången till musik, teater, bildkonst och konstnärlig gestaltning kräver ett systematiskt arbete. Alla barn och unga ska få möjlighet att delta i kulturskolan. Den ska därför utvecklas och göras tillgänglig på jämlika villkor i hela landet. Samverkan mellan fritidshemmen, kulturlivet och idrottsrörelsen ska stärkas.

Förskolan och skolan ska ha ett tydligt kulturuppdrag och estetiska ämnen behöver stärkas i grundskolan och gymnasiet. Bildningsresan börjar med språket och litteraturen är en central ingång till språket. Att ta del av böcker, läsande och få möjlighet att utveckla sitt eget skrivande är en fråga om jämlikhet. Detta gäller såväl svenskan som Sveriges minoritetsspråk.

Kulturen behöver fysiska rum. Att det offentliga rummet kommersialiseras och kulturella mötesplatser stängs behöver därför motverkas och samlingslokaler stödjas. Offentliga museer och annan offentligt finansierad verksamhet ska bedriva ett aktivt uppsökande arbete i hela landet för att få nya grupper att möta fler kulturformer, genom till exempel filialer, turnéer och vandringsutställningar. För regional kulturutveckling behövs fortsatta satsningar på samverkansmodellen, filmproduktion och kulturella och kreativa näringar. Enprocentregeln ska tillämpas vid allt offentligt byggande – i stat, regioner och kommuner – och tillämpas oftare vid markanvisning till privata byggherrar.

De professionella kulturskaparna är oundgängliga för en levande kultur, och deras villkor och trygghet måste förbättras. De generella trygghetssystemen behöver utvecklas för att fungera bättre för yrkesverksamma kulturskapare, och myndigheter behöver stärka kunskapen om kulturskapares

villkor. En procentregeln ska tillämpas vid allt offentligt byggande — i stat, regioner och kommuner — och tillämpas oftare vid markanvisning till privata byggherrar. Stora vinster skapas av de aktörer som tillhandahåller och tillgängliggör kultur genom digitaliseringen. De vinsterna behöver delas bättre med de som skapar kulturen genom mer rättvisa ersättningssystem för upphovsmännen.

5

Det har blivit allt mer angeläget att stå upp för fria och oberoende medier. Kunskapsutbyte och journalistik är en drivkraft för utveckling, demokrati och sammanhållning. Genom sin kombination av aktualitetsprogram, underhållning och smalare innehåll ska Sveriges television, Sveriges radio och Utbildningsradion fortsatt bidra till nyhetsförmedling och kulturupplevelser.

10

Public service är en central institution för att motverka polarisering och dess oberoende och generella uppdrag bör grundlagsfästas. Stöden till media behöver öka och bidra till långsiktighet. Det är särskilt viktigt att det finns lokal media och en journalistisk närvaro i hela landet. Arbetet för källkritik och mot faktaresistens är grundläggande för den fria åsiktsbildningen och därmed för demokratin.

15